

Π. Σ. Ε. Ο. Γ. Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΓΑ

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)

Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα

Τηλ.: 213.15.19.112, email: pse.oga@gmail.com

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2024

«ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ» ΜΗΝΥΜΑ

Ο ΠΣΕ ΟΓΑ και όλοι οι εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΑ «αποχαιρετούμε» τον κ. Γλούμη-Ατσαλάκη Κωνσταντίνο και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην **καλοσχεδιασμένη και ήδη προδιαγεγραμμένη «σταδιοδρομία»** του - αντάλλαγμα και για την «προσφορά» του κατά το πέρασμά του ως «προσωρινού» Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.

Πρόκειται για τόσο σημαντική «προσφορά», που ακόμη και σήμερα ο Οργανισμός συνεχίζει να ταλανίζεται από:

- ✓ την ακραία και συνεχώς εντεινόμενη υποστελέχωση,
- ✓ την εργασιακή ομηρία πλήθους συμβασιούχων, με μοναδικό πραγματικό σκοπό την **ψευδεπίγραφη μείωση της καταγεγραμμένης ανεργίας και την ουσιαστικά ψευδή επίκληση επάρκειας απασχολούμενου προσωπικού στον Οργανισμό,**
- ✓ τη διατήρηση του **αντισυνταγματικού περιορισμού** της συμμετοχής των εργαζομένων στον Οργανισμό στους κύκλους του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας,
- ✓ την εμμονή στο **παράνομο «ξεχειλίωμα» μεταβατικών διατάξεων** που εξασφάλισαν την ευχέρεια της Διοίκησης, όπως και όλων των προηγούμενων, **να τοποθετεί κατ' ασύδοτη βούληση και εντελώς ανεξέλεγκτα όποιον επιθυμεί σε θέσεις ευθύνης, αρνούμενη να εφαρμόσει τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα,**
- ✓ τη **συνεχιζόμενη έλλειψη** Ενιαίου Κανονισμού Παροχών.

Αυτά τα χρονίζοντα στον ΟΠΕΚΑ χαρακτηριστικά «αξιοποιήθηκαν» καταλλήλως από την απερχόμενη Διοίκηση, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο. Για να επιτευχθούν δε τα αποτελέσματα που επιδιώκονταν, εμπλουτίστηκαν με:

- **κομματικό ρεβανσισμό και άστοχες μετακινήσεις** – που «δημιούργησαν» την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανέκυπταν με **συνεχείς και παρατεινόμενες παράνομες αναθέσεις παράλληλων καθηκόντων,**
- **πάσης φύσεως πιέσεις και παρεμβατισμό** στο παραγόμενο έργο – ιδιαίτερα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Οργανισμού,
- **χειραγώγηση και εργαλειοποίηση** του Οργανισμού για δημιουργία εντυπώσεων και σκοπούς αλλότριους του ρόλου του,
- και, τέλος, **εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Οργανισμού σε ιδιώτες και όργιο απευθείας αναθέσεων, μέχρι του σημείου να απασχολείται στα γραφεία της Διοίκησης, πέραν των μόνιμων υπαλλήλων και των μετακλητών, ακόμη και εργαζόμενοι που πληρώνονται από συμβάσεις που έχει συνάψει ο Οργανισμός με ιδιωτικές εταιρείες.**

Επιστέγασμα όλων αποτέλεσε η **συνειδητή και συστηματική απαξίωση** των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων στον Οργανισμό, στάση που **καθρεφτίζει και καταδεικνύει την αντίληψη των διοικούντων για το σύνολο των εργαζομένων** στον ΟΠΕΚΑ. Απαξίωση που ξεκινά από τη **συνεπή άρνηση συνάντησης και διαβούλευσης** με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, και φτάνοντας ακόμη και μέχρι την **απροκάλυπτη δίωξη** μελών του (αλλά και του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας).

Άξιος, λοιπόν, για ό,τι υπηρέτησε και προφανώς θα συνεχίσει να υπηρετεί...

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν τόσο εύκολα υλοποιήσιμο, ωστόσο, χωρίς την **«ευελιξία» των γνωστών διαχρονικών δορυφόρων της εκάστοτε Διοίκησης** και τις υποκειμενικές εκτιμήσεις και συμβουλές τους (που πηγάζουν από προσωπικές φιλοδοξίες και όποιους άλλους άδηλους σκοπούς) εις βάρος ακόμη και συναδέλφων.

Συνέπεια όλων αυτών είναι η **περαιτέρω υπονόμευση της εύρυθμης λειτουργίας και της προοπτικής του ΟΠΕΚΑ, που έχει καταλήξει να λειτουργεί μόνο ως γκισέ πληρωμής**

επιδομάτων και διανομής κονδυλίων σε ιδιωτικές εταιρείες. Και φυσικά με την ανοχή, αν όχι την καθοδήγηση, της πολιτικής ηγεσίας του εποπτεύοντος Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, που έχει αναλάβει να εφαρμόσει πιστά και μέχρι κεραίας υποτιθέμενες «παρεμβάσεις» προνοιακής πολιτικής που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Με όλα τα παραπάνω, κατ' εξοχήν την σε επικίνδυνο πλέον βαθμό υποστελέχωση, είναι αξιοθαύμαστο το πώς ο Οργανισμός καταφέρνει ακόμη και ανταποκρίνεται στην επιτέλεση των αρμοδιοτήτων του. Για εμάς που γνωρίζουμε, βέβαια, είναι ξεκάθαρο πως αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο φιλότιμο των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα και στη φυσική εξουθένωσή τους, που πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Ο Σύλλογός μας έχει διαχρονικά αποδείξει ότι δεν φιμώνεται, δεν υποχωρεί έναντι οποιασδήποτε πολεμικής, δεν φοβάται να ορθώσει ανάστημα, υπερασπιζόμενος τόσο τα συμφέροντα και τις ανάγκες των συναδέλφων, όσο και την αποστολή και την ίδια την υπόσταση του Οργανισμού.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να θεωρήσει τον ΟΠΕΚΑ και τους εργαζομένους του προσωπικό του φέουδο. Θα σταθούμε αδιαπραγμάτευτα και αταλάντευτα απέναντι σε κάθε τυχοδιωκτισμό, σε μικροκομματικά ελατήρια αλλά και προσωπικές επιδιώξεις.


Θα παραμείνουμε και θα επιμείνουμε να είμαστε η φωνή των εργαζομένων του Οργανισμού, που κάθε Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να ακούει και να λαμβάνει υπόψη της.

Θα παραμείνουμε και θα επιμείνουμε να είμαστε ο θεματοφύλακας της λειτουργίας του ΟΠΕΚΑ για λογαριασμό και προς όφελος των συμπολιτών μας και της κοινωνίας συνολικά, και όχι προς εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου σκοπού.

ΖΗΤΑΜΕ

- ✓ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
- ✓ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ & ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
- ✓ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
- ✓ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.
- ✓ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ.
- ✓ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ.
- ✓ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕ-ΟΓΑ

Η Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ



Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ